

# Veerle De Ketelaere, Libelle Vrouw van het Jaar 2010

3 november 2010



Meer dan 1 op de 3 Libelle-lezeressen verkozen Veerle De Ketelaere tot 'Libelle Vrouw van het Jaar 2010'. Ze kreeg bijna 40% van de stemmen. De West-Vlaamse kinderarts Veerle is een van de 10 vrouwen met een missie die afgelopen jaar aan het woord kwamen in Libelle. Met de reeks 'Vrouwen met een missie' en de jaarlijkse uitreiking van de 'Libelle Vrouw van het Jaar' wil Libelle vrouwen steunen die uitzonderlijke projecten uit de grond hebben gestampt.

Samen met haar man Jan, eveneens kinderarts, runt Veerle een **kindertehuis** in het zuiden van India. Dertien jaar geleden vonden ze tijdens hun stage geneeskunde in Madras twee zwaar ondervoede kleuters vastgebonden aan een boom. Ze besloten niet aan de kant te blijven staan en hen te helpen. Na contact met de vader, die niet voor hen kan zorgen, huren ze een huis waar een Indiase collega samen met de kinderen intrekt.



Het **begin van een avontuur**, dat uiteindelijk leidt tot de oprichting van een kindertehuis dat nu al vijftig kinderen opvangt. Ondertussen wil Veerle graag ook een **wafelbedrijfje** opstarten. Net zoals het hele project is ook dit idee een beetje **toevallig gegroeid**. Veerles **eigengemaakte wafels** bleken in India erg in de smaak te vallen, en ze was al lang op zoek naar een nuttige bezigheid voor een paar minder begaafde kinderen die nooit een vak zullen kunnen leren. Na haar oproep in Libelle is de eerste lading wafelijzers, ingezameld bij Libelle-lezeressen, al aangekomen in India.

**Libelle ondersteunt Veerles project** nu een heel jaar lang. Ik wilde dat ik deze titel in tien stukken kon breken en kon delen met alle andere genomineerde vrouwen, zei Veerle in een eerste reactie. Na afloop van de uitreiking kon ze niet wachten om het goede nieuws door te mailen naar haar medewerkers in India.